

Nieuwsflits

Jaargang 18 nummer 7

30 oktober 2020

Kinderraad ingesteld

Vanochtend is in de eerste officiële vergadering de Kinderraad van onze school geïnstalleerd. Via de Kinderraad hebben alle kinderen de mogelijkheid om vragen, ideeën of wensen kenbaar te maken. Vier keer per jaar houdt de Kinderraad een vergadering. Daarbij is altijd iemand van de schoolleiding aanwezig.



In de eerste vergadering zijn een voorzitter (Stefan), een vice-voorzitter (Sam) en een notulist (Sterre) gekozen. De overige leden zijn Sven, Tarik, Shilan, Lakeysha en Thijs.



Op de eerste foto is de voltallige kinderraad te zien en op de tweede ontvangt voorzitter Stefan de voorzittershamer van de directeur.

Wij zijn heel blij met de Kinderraad en zijn reuze benieuwd naar de volgende vergadering.

Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan! Wist je dat 67% van de Nederlanders wel eens een onveilige verkeerssituatie heeft meegemaakt door fietsers zonder licht? En dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt bij juiste fietsverlichting? Goed idee dus, die fietslamp!



Maar dan moet je hem wel áánzetten en hij moet niet stuk zijn. Als ouders/verzorgers hebben jullie daarin ook een verantwoordelijkheid: controleer de fietsverlichting van je kind en wijs je kind erop dat de fietsverlichting áán moet staan.

Wil je meer informatie? www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Sint Maarten

Dit jaar ziet Sint Maarten er wat anders uit. Waren we gewend om op school een lichtjesoptocht te houden, dit jaar kan dat niet vanwege corona. Maar... alle kinderen krijgen wél iets lekkers op 11 november. De OV zal hiervoor zorgen! Dank alvast daarvoor OV!

We maken in de onderbouw een alternatieve lamp, waar een waxinelichtje/ander lichtje in kan. Gezellig voor de donkerder wordende dagen in huis.



Project schoofruit van start

Het is zover: vanaf 9 november ontvangen alle kinderen drie van de vijf dagen schoofruit via het schoofruitproject van de Europese Unie. Dit project is bedoeld om gezond eetgedrag te



bevorderen. Wij hanteren daarnaast ook nog één verplichte gruitendag. Dat is een dag dat kinderen alleen maar groente of fruit meenemen als tussendoortje.

Het is ontzettend belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te laten wennen aan het eten van fruit/groente in plaats van koek en snoep. Wij vinden het reuzefijn als ouders/verzorgers dit ook ondersteunen.

Kinderen komen meer op tijd

Voor de herfstvakantie deden we een oproep om toch vooral op tijd op school te zijn. Na de herfstvakantie zien we een flinke verbetering. Fijn! Maar we willen dat alle kinderen op tijd zijn. Dus help ons daarbij zodat kostbare lestijd niet verloren gaat.

Binnenklimaat schoolgebouw in orde

Kortgeleden heeft Meer Primair het binnenklimaat van al haar scholen laten onderzoeken. Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van onderwijs en heeft te maken met corona. Dit onderzoek is nu afgerond. Hieruit blijkt dat het binnenklimaat van onze school in orde is bevonden. Dat wil zeggen dat het CO₂-gehalte in de lokalen niet boven de toegestane waarde komt. Dat is goed nieuws!

Meer informatie hierover heb je gisteren via de mail ontvangen.

Mondkapjes in school voor volwassenen verplicht

De strijd tegen corona is bepaald nog niet gestreden. De cijfers van besmette mensen zijn nog steeds hoog. Alle reden om ons strikt te blijven houden aan de afspraken die horen bij de anderhalve-metersamenleving. Op school blijven we de bekende regels volgen. Daar zijn wel twee regels aan toegevoegd:

1. Voor volwassenen is een looproute door school afgesproken om botsingen te voorkomen;
2. Voor volwassenen (en dus ook bezoekers) is afgesproken dat zij in school een mondkapje dragen. Leerkrachten mogen het kapje afdoen als zij in het klaslokaal zijn.



Geboortnieuws!

Het is al even geleden, maar op 13 september gebeurde er iets geweldigs: juf Maartje is die dag bevallen van een kerngezonde zoon. Daarmee heeft dochter Suus een broertje gekregen, genaamd Teun. Teun en moeder zijn allebei gezond en maken het goed.

Bijzondere feestdagen in november

Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in november plaatsvinden.



Loi Krathong

Vooraf in Thailand wordt op *1 november* het Boeddistische Loi Krathong gevierd. 'Loi' staat voor drijven en 'krathong' voor kom in de vorm van een lotusbloem. Als de maan opkomt, verzamelen de mensen zich bij de rivier waar ze kaarsjes en lampionnen op bladeren in de rivier leggen. Dit feest wordt gevierd ter ere van de goden.

Allerheiligen en Allerzielen

Christenen die waarde hechten aan heiligen (vooral in de Rooms-Katholieke kerk) vieren op *1 november* Allerheiligen. Heiligen zijn mensen die zich tijdens hun leven sterk hebben ingezet voor hun geloof. Op *2 november* vieren christenen Allerzielen. Dit is een dag waarop wordt stilgestaan bij alle overledenen.





Dankdag voor gewas

Op *4 november* is het Dankdag voor gewas. Tijdens deze christelijke feestdag wordt God bedankt voor de overvloed aan voedsel die het afgelopen jaar heeft gebracht. Deze dag valt altijd op de eerste woensdag van november. Vroeger hadden de mensen rond deze tijd de oogst binnengehaald. In de lente hadden ze gebeden voor een goed jaar op het land (Biddag voor gewas). In het najaar was het tijd om de balans op te maken.

Sint Maarten

Op *11 november* staan we stil bij de heilige Maarten. Maarten, die eigenlijk Martinus heette, leefde in de vierde eeuw na Christus. Eerst was hij soldaat, later werd hij monnik. Hij is vooral beroemd geworden om zijn liefdadigheid. Als soldaat deelde hij zijn mantel al met een bedelaar die aan de stadspoort zat.



Divali

Divali is een van de belangrijkste feesten uit het Hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Het wordt op *14 november* gevierd. Het woord betekent 'rij van lichtjes'. Tijdens het feest worden in en bij de huizen lichtjes aangestoken. Dit staat symbool voor de overwinning van het licht op het donker.

Eerste advent

Advent is in het christendom de benaming voor de aanlooperperiode naar kerst. Zondag *29 november* is de eerste adventszondag. De naam advent komt van het Latijnse woord *adventus*, dat 'komst' betekent. In deze periode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.



Agenda

11 november	groep 5/6 heeft boomfeestdag
11 november	Sint Maarten
13 november	Nieuwsflits
24 en 27 november	workshops kunst voor alle groepen
27 november	Nieuwsflits

