

## Nieuwsflits

Jaargang 18 nummer 9

20 november 2020

### Ook na de kerst een continurooster

De scholen van Meer Primair zullen het continurooster na de kerstvakantie blijven hanteren. Dit duurt tot de zomervakantie. Dit is besloten door het College van Bestuur en het Coronateam van Meer Primair. Het continurooster draagt bij aan het minimaliseren van drukte rondom school en levert daarmee een effectieve bijdrage aan het indammen van corona.

### Geen open dagen voortgezet onderwijs

Vanwege de Corona-pandemie hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de *Kernprocedure Amstelland* besloten **geen** Open Huizen en **geen** Open Dagen te organiseren. Wel zal iedere school in digitale vorm een alternatief aanbieden. De scholen in de *Kernprocedure Amstelland* zullen voor de huidige groep 8 leerlingen eigen kennismakingsactiviteiten organiseren, zonder ouders of andere volwassenen. De activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden gepubliceerd. *De Open Huizen en Open Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2021 staan vermeld, komen daarmee te vervallen.*

### Afscheid van juf Mia en juf Louise

Het is zover: na zich jarenlang te hebben ingezet voor vele kinderen, gaat juf Mia op 15 december a.s. met pensioen. Het is bijna niet voor te stellen hoe het zal zijn als ze er niet meer is. Kinderen en collega's zullen haar rust, vriendelijkheid en haar aandacht voor de ander enorm gaan missen. Corona maakt dat we dit afscheid niet kunnen vieren zoals we dat graag hadden willen doen. Toch zorgen we ervoor dat we binnen de mogelijkheden op een mooie manier afscheid zullen nemen.

Ook juf Louise gaat onze school verlaten. Zij heeft ervoor gekozen om bij Meer Primair (de stichting waartoe onze school behoort) andere werkzaamheden te gaan verrichten. Haar deskundigheid en toewijding zullen wij gaan missen.

Van beide collega's nemen we op dinsdag 15 december afscheid.





Al 132 jaar goed voor goed onderwijs!

### ‘Leren zichtbaar maken’: wat is dat?

Het team van onze school heeft dit jaar al twee studiedagen besteed aan ‘leren zichtbaar maken’. Op 20 januari volgt de derde. Maar wat is ‘Leren zichtbaar maken’ eigenlijk? Hieronder leggen we het uit.

‘Leren zichtbaar maken’ is een ontwikkelingsprogramma voor leraren dat is gebaseerd op het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie. John Hattie hield zich 15 jaar lang bezig met de vraag wat de meeste impact heeft op het verbeteren van het onderwijs. Bij dat onderzoek zijn wereldwijd miljoenen leerlingen betrokken geweest. Hattie richtte zich in het onderzoek op het leren van de leerlingen: wat doen ze, met welk resultaat en wat kunnen leraar en leerlingen doen om zich nog beter te ontwikkelen? Daarin spelen het stellen van doelen (met succescriteria), het geven van feedback en monitoring bijvoorbeeld een heel belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van eigenaarschap van het eigen leerproces bij de leerlingen is van groot belang.

‘Leren zichtbaar maken’ richt zich dus op de vraag wat er wel en wat er niet of minder goed werkt in het onderwijs. Daarbij richten we ons op negen domeinen: de leerling, het curriculum (de leerstof), thuis, school, klas, de leraar, leerstrategieën van de leerling, lesgeven en instructiestrategieën en tot slot technologie, school en leren buiten school. Als je deze domeinen als knoppen op een dashboard zou zien, proberen we met ‘Leren zichtbaar maken’ die knoppen in de juiste stand te zetten zodat leerlingen optimaal leren en ontwikkelen.

Een voorbeeld: neem de knop ‘leraar’: als een leraar in staat is om een leerling uit te dagen om na te denken over de vraag wat de leerling gaat of wil leren van de les, heeft dat een heel krachtige uitwerking op het resultaat. Net als het geven van feedback aan de leerling: dat werkt ook heel goed.

Nog een voorbeeld: de knop ‘school’: er zijn scholen waar veel huiswerk wordt meegegeven maar er zijn ook scholen waar heel weinig huiswerk wordt meegegeven. Het effect van veel huiswerk meegeven op de leerprestaties van een kind blijkt verrassend genoeg veel minder groot te zijn dan we denken.

Als team proberen wij zo steeds meer grip te krijgen op wat werkt in ons onderwijs. Kortom, wij willen voortdurend aan ons onderwijs blijven sleutelen om het te verbeteren.

---

### Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR hebben we de oudertevredenheidsenquête besproken, die begin dit jaar is afgenomen. Een belangrijk punt voor veel ouders is de **veiligheid** om de school. Als MR vinden wij het ook erg belangrijk dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen. Daarom gaan we ons nog meer inzetten voor een **veilige schoolomgeving**. Hierbij



hebben we wel jullie hulp nodig. Wij roepen ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school! Toch met de auto? Parkeer alsjeblieft verderop in de straat, zodat de kinderen niet tussen de auto's door moeten naar de ingang van de school.

Verder heeft de MR contact gezocht met de gemeente, over de veiligheid bij school. Ook is er contact gezocht met de buurschool om mee te doen aan een veiliger schoolomgeving.

Op school zullen de kinderen in de kinderraad erover in gesprek gaan en wellicht komen zij nog met goede ideeën.

Iedereen kan dus een steentje bijdragen om de veiligheid rond de school te verbeteren. Laten we er samen voor gaan!

We zijn deze week een paar keer het gesprek aangegaan met een aantal ouders over het parkeren langs de stoep. Fijn dat er dan zo begripvol wordt gereageerd en dat er steeds minder auto's staan.

---

### **Bijzondere feestdagen in december**

*Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in december plaatsvinden.*

#### Sinterklaas



Wist je dat we in Nederland al meer dan 700 jaar het sinterklaasfeest vieren? Natuurlijk zag het er een paar eeuwen geleden wel anders uit. De verering van sinterklaas (Sint Nicolaas) stamt zelfs uit nog vroeger tijden. Ooit was hij bisschop in het Turkse plaatsje Myra. Hij geldt als de beschermheilige van onder meer kinderen. Daarmee is meteen verklaard waarom het nog steeds een echt kinderfeest is. In Nederland vieren we het op 5 december, in België op de zesde.

#### Chanoeka

Dit negen dagen durende Joodse feest heeft te maken met de inwijding van de tempel in Jeruzalem nadat deze door de Grieken in religieus opzicht was verontreinigd. Zo was de menora, de zevenarmige kandelaar, omgegooid en moest weer worden rechtgezet. Het verhaal wil dat er nog maar voor één dag gewijde olie in een klein kruikje zat. De priesters moesten dus op zoek naar meer gewijde olie. De volgende dag echter zat het kruikje weer helemaal vol. Dit gebeurde acht dagen lang. Dat was precies genoeg om nieuwe olijfolie te persen en te zuiveren. Vanwege de rol die de menora in dit feest speelt, wordt dit inwijdingsfeest ook wel het lichtjesfeest genoemd.



#### Kerstmis

Op 25 december vieren de christenen de geboorte van Jezus. Deze bijzondere





**Al 132 jaar goed voor goed onderwijs!**

'verjaardag' is een van de belangrijkste feesten in het christelijk geloof geworden. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in het plaatsje Betlehem. Zijn ouders, Maria en Jozef, moesten daar naartoe omdat de toenmalige Romeinse keizer Augustus een volkstelling hield waarvoor iedereen naar zijn geboorteplaats moest afreizen. Omdat het enorm druk was in Bethlehem konden Maria en Jozef alleen nog overnachten in een stal. En daar kwam Jezus ter wereld.

#### Oud en nieuw

Op 31 december nemen we afscheid van het nieuwe jaar en op 1 januari verwelkomen we het nieuwe. Ook toen er nog geen vuurwerk was, gebeurde dat al met veel kabaal en vuur. Dit keer wordt het een bijzondere nacht: er mag geen vuurwerk worden afgestoken. Voor sommige mensen is dat heel fijn, andere vinden het enorm jammer. Misschien een idee om dat lawaai knallend vuurwerk gewoon na te doen met pannendeksels?

Oliebollen eten we trouwens sinds een jaar of vierhonderd. Wellicht omdat er vroeger met nieuwjaar vet brood aan de goden werd geofferd. Maar waarschijnlijk ook om de buik te spekken voor de rest van de winter.

---

#### **Agenda**

4 december	Sinterklaasfeest
11 december	Nieuwsflits
17 december	Kerstfeest op school

